

Een natuurlijke handeling?

Een zeer gebruikelijk advies als je hond 'onhandelbaar' gedrag vertoont is zijn nekvel pakken en op de grond leggen. Dit zou een natuurlijke dominante handeling zijn die de alfa uitvoert om te laten zien dat hij de baas is. Je hond zou dan jouw leiderschap accepteren en beter luisteren.

Maar is dat wel zo?

We gaan er even van uit dat honden ook echte roedeldieren zijn.

Een roedel leeft samen, en heeft elkaar nodig om te overleven. Dit bijvoorbeeld door samen te jagen. Met elkaar kan je een grote prooi neer halen en kan je langer vol zitten dan van een kleine prooi die je alleen vangt. Maar ook voor bescherming heb je elkaar nodig. Meer ogen zien meer. En voor de voortplanting is het handig als je hulp hebt, met opvoeden maar ook met beschermen. Leven in een roedel heeft dus zijn voordelen.

Om een roedel goed te laten functioneren heeft iedereen zijn taak. Dat wat je goed kunt, mag je uitvoeren. Kun jij hard rennen dan mag jij voorop bij de jacht. Kun jij goed met de pups overweg, dan mag jij op ze passen. Kun jij goed beslissingen nemen, dan word jij leider. En zo verder. Iedereen heeft zijn taak en is daar gelukkig mee. Net als in de mensenwereld wordt in roedels de leider gekozen. Niet door brute kracht gewonnen. De leider is vaak de oudste, degene met de meeste ervaring. Deze deelt zijn ervaring en wijsheid voor de beste overlevingskans.

Als je gaat kijken naar wolvenroedels zijn de leiders altijd de ouders van de rest van de roedel. Het is dus eigenlijk een gezin. Ouders die liefdevol hun kinderen opvoeden. Met grenzen, maar nooit met harde hand. Correcties zullen, als ze al gegeven worden, vocaal zijn. Dit heeft namelijk een hele logische reden. Naast alle redenen waarom een ouder zijn kind nooit pijn zal doen, is het ook nog eens heel erg onpraktisch. Want als jij de gehele roedel nodig hebt om een grote prooi neer te halen, waarom zou je dan de mogelijkheid tot verwondingen riskeren? Want is de ander gewond dan kan die niet meer mee jagen en kun je mogelijk verhongeren.

Studies tonen aan dat wolven en honden allebei enorm conflict vermijdende dieren zijn. Ze gebruiken een tal aan signalen om aan te geven dat ze geen ruzie willen. Ze willen ten alle tijden de vrede bewaren.

Terugkomend op de handeling waar we mee begonnen. Het is een hele natuurlijke handeling om een dier bij zijn nek/keel te pakken en op de grond te duwen. Alleen niet zoals hij hierboven verteld is. In het dierenrijk wordt dit veelvuldig gebruikt, namelijk als een roofdier een prooidier vangt en doodt. In de nek zitten vitale aderen (zoals de aorta), en de luchttoevoer van een dier. Dit is dan ook de makkelijkste plek om een dier snel en efficiënt te doden.

Bij honden is de anatomie van de keel hetzelfde als bij de mens. Je kunt je dus voorstellen hoe gevoelig dit lichaamsdeel is. De pijngrens van een hond is ook hetzelfde als bij een mens. Elke keer als een hond in zijn nek wordt gegrepen zal hij dit zien als aanval op zijn leven.

Het is dus inderdaad een hele natuurlijke handeling, als roofdier.