

## **25 fabeltjes uit de hondenwereld**

1. Honden kunnen maar een baas hebben.
2. Een hond moet zijn baas toestaan zijn eten af te pakken.
3. Sommige honden plassen binnen om wraak te nemen.
4. Als een hond bloed heeft geproefd, zal hij zeker weer bijten.
5. Een dominante hond castreren helpt.
6. Alleen droogvoer kan de tanden van de hond schoonhouden.
7. Een hond wassen is ongezond.
8. Katten en honden vechten.
9. Honden zien geen kleuren.
10. Alleen speurhonden ruiken erg goed, dat kan een huishond nooit.
11. Honden kwijnen weg wanneer ze hun baas verliezen.
12. Je bent pas echt baas wanneer je jouw hond op de rug kunt draaien.
13. Honden liegen nooit.
14. Honden zijn telepathisch.
15. Sommige honden verstaan alles wat je tegen hen zegt.
16. Een hond mag nooit een trekspelletje winnen.
17. Een hond mag nooit op je bed of zetel slapen, anders denkt hij dat hij boven je staat.
18. Een hond die gromt is gevaarlijk.
19. Honden mag je niet als kinderen behandelen.
20. Honden houden onvoorwaardelijk van mensen.
21. Honden in jaszjes zijn zielig.
22. Zodra een hond volwassen is, kun je hem niet meer veranderen.
23. Een teef is liever dan een reu.
24. Je kunt beter twee teven nemen, die vechten niet, reuen wel.
25. Er zijn rassen die zonder haar voor hun ogen blind worden.